

O F F E R A N D E

Waar ligt mijn grens bij gewetensrust?
Waarin ervaren wij vrede? Wat waag jij
te betalen voor een leven zonder
schijn? Voor kommerloos

op de bank, je verzetten tegen stank,
genieten van elke klank, maar ook
welgemoed studeren. Vrije keus bij 't
dragen van kleren, man zijn, vrouw
zijn, of transgendéren. Voor zorgeloos
spelen in de straten, iets of iemand te
kunnen haten, en ongeremd te mogen
praten? Vrijheid

is een must! Om zelf te kiezen wie je
kust, te eten wat je lust, te bepalen
wanneer je rust, of gewoon weg te
dromen over een reisje langs de Rijn,
Rijn, Rijn. Zien wij

wat zovelen moeten verduren, voor
ook maar een fractie van normaal?
Ben ik bereid te vechten, voor jou,
voor ons land, voor mijn haard?
Beseffen wij andermans karige vorm
van vrede? Is dat mij het leven, laat
staan die o zo broze vrijheid waard?



Ruud van der Linde